

# Companen vieren feest

Op 8 januari 1999 vierde de Compaan haar ontstaan met een groots feest. Met een feestmiddag voor zo'n 1500 cliënten en hun begeleiders, met een presentatie van de nieuwe organisatie voor bijna tweehonderd externe relaties. En met een swingend personeelsfeest voor alle Companen. Een impressie.



"Het was een geweldig feest met een gezellige sfeer."



Concentratie!



"De cliënten van onze woningen hebben zich uitstekend vermaakt. Dansen, een ijsje halen, een spelletje doen. Het was wel even wachten op de jas en de bus naar huis. Maar de sfeer bleef erin!"



"Het was 's middags erg druk, maar de cliënten hebben erg genoten."



De grote en kleine Joppers hebben genoten.



Zie volgende pagina voor meer!